

*Om die reden heb ik u (Titus) op Kreta achtergelaten. Titus 1:5a*

Heer God, soms bekruipt me het gevoel van zinloosheid. Soms dan voel ik me achtergelaten, losgelaten, verlaten. Vul mij op die momenten met de vreugde van Uw Woord, versterk mij op die momenten met de kracht van Uw genade. Geef me dan zicht op de dingen die van U zijn en waarin ik een zingeving mag vinden. In naam van Hem die in verlatenheid zingeving heeft getoond, Uw Zoon, Jezus. Amen.